

Bài 8:

SỰ CẦU NGUYỆN

Câu gốc: Giăng 16.24

Câu 1: Cầu nguyện là gì?

Đáp: Cầu nguyện không phải là ăn mày các ân huệ của Chúa. Cầu nguyện là tương giao với Đức Chúa Trời Ba Ngôi, thân kính như con với cha một cách tự nhiên, mật thiết, rõ ràng như nói chuyện và trình dâng mọi nhu cầu lên cho Chúa (*I Giăng 1:3b, 6, 7*).

Câu 2: Tại sao mỗi chúng ta phải cầu nguyện?

Đáp: Vì những lẽ cần thiết như sau mà mỗi Cơ-Đốc-Nhân phải cầu nguyện:

1. Noi gương theo Chúa Giê-xu (*Mác 1.35b; Luca 18.1; 11:1*).
2. Lời khuyên giục của Chúa Giê-xu (*I Giăng 16:24*).
3. Cầu nguyện đem đến đời sống đắc thắng (*Luca 22:40; Mác 14:38*).
4. Tìm kiếm ơn phước của Đức Chúa Trời (*Hêbrơ 4:16*).

Tự trung, cầu nguyện là lẽ sống và sự lớn lên của đời sống Cơ-Đốc-Nhân, như hơi thở là cần thiết cho thân thể vậy.

Câu 3: Phải thực hiện sự cầu nguyện như thế nào?

Đáp: Để thực hiện sự cầu nguyện được tốt đẹp, nội dung cầu nguyện gồm những nguyên tắc căn bản như sau:

1. Xung tội (*Luca 18.13; Giăng 1.8-9*).
2. Cảm tạ Chúa (*Êphê-sô 5:20; I Tê-salô-ni-ca 5:18*).
3. Cầu thay (*I Timô-thê 2:1*).
4. Cầu xin (*Philíp 4:6; Giăng 16:23*).
5. Ca ngợi: Suy niệm về sự nhơn từ, thành tín, quyền năng, tình yêu thương của Chúa và dâng lời ca ngợi Chúa (*Hêbrơ 13:15; Lucca 19:37-40*).

Điều chú ý nhất không thể thiếu là phải nói (trước, trong, hoặc sau) lời cầu nguyện:

“*Con nhơn Danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen*” - Vì ấy là khi nhơn Danh Đức Chúa Giê-xu, lời cầu nguyện mình mới được Chúa nhậm lời. “*Amen*” (tiếng Hy Bá Lai) có nghĩa là “*Quả thật*”, “*Thật đúng như vậy*”, “*Ước được như vậy*”.

Câu 4: Làm thế nào để nhớ nhiều vấn đề cầu nguyện?

Đáp: Có hai điều chúng ta nên thực hiện:

A: Lập sổ cầu nguyện: Ghi những vấn đề và chừa chỗ trống để khi Chúa đáp lời thì đánh dấu ghi để cảm tạ Chúa.

B: Trong mục cầu thay và cầu xin Chúa, chia thành 5 điều:

1. Cầu nguyện cho người thân, cụ thể cho từng nhu cầu của mỗi người (*Mác 1:30; I Sứ-Ký 29:19*).

2. Cầu nguyện cho những người đang thi hành chức vụ: chăn bầy, truyền giáo, chăm sóc... (*Êphêsô 6:19-20; Cô-lô-se 4:3; II Cô-rinh-tô 1:11*).
3. Cầu nguyện cho cộng đồng, dân tộc, quốc gia (*Rô-ma 13:1; II Timô-thê 2:1-2; I Phi-e-rơ 3:9*).
4. Cầu nguyện cho các anh em trong Chúa (*Êphêsô 6:18*), kể cả những anh em còn mới (*I Tê-sa-lô-ni-ca 3:9-13*) và người còn vương vấn trong tội (*Lu-ca 18:13, I Giăng 1:8-9*).
5. Cầu nguyện cho chính mình, đặc biệt lưu ý đến các nhu cầu thuộc linh, như:
 - Xin đầy tình yêu thương đối với mọi người (*I Tê-sa-lô-ni-ca 3:12*).
 - Xin đầy đầy Đức Thánh Linh (*Êphêsô 3:14-16*).
 - Xin sự khôn ngoan (*Êphêsô 1:16-19, Thi-Thiên 119:18*).
 - Xin được cứu khỏi tội lỗi (*Mathi-ơ 6:11, Gi-a-cơ 5:14-16*).

Câu 5: Phải cầu nguyện như thế nào và ở đâu?

Đáp: Phải tập cầu nguyện mỗi ngày ít nữa 2 lần: lúc sáng sớm và buổi chiều tối (*Mathi-ơ 14:23; Thi-Thiên 55:16-17; Công-vụ 10:9*), nhưng nếu cầu nguyện càng nhiều càng tốt (*I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-17*). Bạn có thể cầu nguyện bất cứ giờ nào, bất cứ nơi nào cũng được (*Mác 1:35; Lu-ca 6:12*).

Câu 6: Có mấy thứ cầu nguyện?

Đáp: Cầu nguyện có 2 loại:

1. Cầu nguyện riêng: Cầu nguyện một mình, nên để nhiều thì giờ và cầu nguyện cho nhiều vấn đề (*Mathi-ơ 6:6; Dani-ên 6:10; Lu-ca 6:12*).
2. Cầu nguyện giữa Hội Thánh hay với một nhóm nhỏ. Nên cầu nguyện vừa phải hay ngắn, để mọi người nhất là các trẻ em dễ dàng hiệp ý “Amen” (*Mathi-ơ 18:19-20; Công-vụ 4:24-31*).

Câu 7: Khi cầu nguyện, phải thể hiện những tính chất nào ?

Đáp: Sự cầu nguyện thể hiện 2 đặc tính:

A. Không nên:

1. Cầu nguyện với sự nghi ngờ (*Gi-a-cơ 1:6-8*).
2. Cầu nguyện với tính ích kỷ (*Gi-a-cơ 4:3*).
3. Cầu nguyện lập đi lập lại (*Mathi-ơ 6:7*).
4. Cầu nguyện cốt cho người ta nghe (*Mathi-ơ 6:5*).

B. Phải nên: Luôn luôn nhờ cậy Đức Thánh Linh mà cầu nguyện (*Êphêsô 6:18; Giu-đe 20; I Cô-rinh-tô 14:14-15*).

1. Cầu nguyện nhơn Danh Chúa Giê-xu (*Giăng 16:23*).
2. Cầu nguyện với đức tin (*Mathi-ơ 21:22*).
3. Cầu nguyện với lòng thành thật (*Thi-Thiên 145:18*).
4. Cầu nguyện cách khẩn thiết (*Gi-a-cơ 5:17; Công-vụ 12:5*).
5. Cầu nguyện hiệp một (*Mathi-ơ 18:19*).
6. Cầu nguyện kiêng ăn: Trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhu cầu đặc biệt (*Ê-xơ-tê 4:16; Công-vụ 13:1-3*).

Câu 8: Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện như thế nào?

Đáp: Đức Chúa Trời luôn luôn đáp lời cầu xin cho chúng ta theo ý tốt lành của Ngài, chứ không phải theo ý chúng ta (*Mathiơ 7:7-11, 26:42; Luca 18:7*), lắm khi vượt trội hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng (*Êphêso 3:20*). Tuy nhiên, có những trường hợp lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa trả lời bằng những tiếng “Được”, “Không”, “Hãy chờ đợi”. Chúng ta cứ tìm, cứ xin, Đức Chúa Trời ắt sẽ ban cho (*Giêrêmi 33:3; Giacơ 1:6-8*).