

Bài 3:

CON NGƯỜI VÀ TỘI LỖI **Câu Gốc: Sáng Thế Ký 2.7; Rôma 3.23**

Câu 1: Con người từ đâu mà có?

Đáp: Khoa học đã không trả lời dứt khoát điều này. Có một số giả thuyết được đề ra, như Thuyết Tiến Hóa chẳng hạn, nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết. Giữa các nhà tư tưởng theo thuyết Tiến Hóa cũng có nhiều bất đồng, họ đã nêu lên càng ngày càng nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, đặt ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết các vấn đề ấy.

- Phần chúng ta là Cơ Đốc Nhân thì tin chắc vào sự Sáng Tạo của Đức Chúa Trời, như Lời Thánh Kinh đã xác định, rằng: “*Đức Chúa Trời dựng nên loài người giống như hình Ngài*” (*Sáng-thế-ký 1.27; Công-vụ 17.24-28*).

Câu 2: Đức Chúa Trời dựng nên loài người với mục đích gì?

Đáp: Loài người được dựng nên với mục đích cao quý là:

1. Để tương giao thân mật với Đức Chúa Trời (*I Côrinhtô 1.9; I Giăng 1.3*).
2. Để quản trị tạo vật của Đức Chúa Trời dựng nên (*Sáng-thế-ký 1.26-28*).

Câu 3: Đức Chúa Trời dựng nên con người giống như hình tượng Đức Chúa Trời có nghĩa gì?

Đáp: Chắc chắn không phải giống nhau về cơ thể, vì Đức Chúa Trời là Đấng thiêng liêng. Vậy, giống nhau ở bản chất thiêng liêng, như:

1. Có vị cách: Con người có nhân cách, là loài có lý trí, tình cảm và ý chí. Bởi con người là một sinh vật có trí tuệ, ý thức và tinh thần tự quyết, nên con người có khả năng liên lạc với đồng loại và với Đức Chúa Trời. Còn loài vật không có khả năng suy tưởng và bày vẽ kế hoạch, như *Thi Thiên 32.9* đã nói “*Con ngựa và con la là loài vô tri.*”
2. Có sự bất diệt: (vô hạn trong hữu hạn) Vua Salômon nói xác thể con người là bụi đất, còn thân linh là bất diệt (*Truyện Đạo 12.7*).
3. Có lòng đạo đức: con người có lương tâm hướng về điều công nghĩa (*Êphêsô 4.24*). Khả năng luân lý, đạo đức, hướng thượng tiềm ẩn trong con người chứng tỏ con người được một Đấng Chí Cao tạo dựng, là Đức Chúa Trời Toàn Chân-Thiện-Mỹ.

Câu 4: Tổ phụ loài người là ai ?

Đáp: Loài người có chung tổ phụ là ông Adam và bà Eva (*I Timôthê 2.13, Sáng 3.20; Công-vụ 17.26*).

Câu 5: Đức Chúa Trời đặt loài người ở đâu và dặn bảo điều gì?

Đáp: Đặt tại vườn Êđen và dặn bảo “*được phép ăn các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.*” (*Sáng 2.15-17*).

Câu 6: Ông Adam và bà Eva có vâng lời Đức Chúa Trời không ?

Đáp: Hai ông bà đã nghe theo lời của ma quỷ, chịu theo tư dục, đã bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời là hái và ăn trái cấm đó. Bởi có đó mà tội lỗi vào trong thế gian. (*Sáng 3.4-7*)

Câu 7: Tại sao Đức Chúa Trời không dựng nên con người không thể phạm tội?

Đáp: Hẳn nhiên Đức Chúa Trời có thể làm được điều đó. Nhưng nếu con người được làm nên như thế thì chúng ta không còn là con người nữa mà chỉ như người máy. Không có sự tự do, cũng không có tình yêu và những giá trị tinh thần khác. Đức Chúa Trời ban cho con người sự tự do, đồng thời hướng dẫn con người biết cách sử dụng quyền tự do đó. Thậm chí, sau khi con người sa ngã, Chúa cũng đã dự bị giải pháp cứu rỗi. (*Sáng 2.16-17; Rôma 2.4; Galati 5.13*).

Câu 8: Tội lỗi là gì ?

Đáp: Nhiều người vẫn tưởng độc ác, tàn bạo, trộm cướp, giết người, đòi bại...mới là tội lỗi. Thật ra, tội lỗi là không đạt những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã quy định. (*Rôma 3.23*)

Kính Thánh có trên 20 từ ngữ với những định nghĩa khác nhau về tội lỗi. Trong đó, tội lỗi có các ý nghĩa như sau:

- a) Tội lỗi là chống nghịch Đức Chúa Trời, là không tin Ngài hay chối bỏ Ngài (*I Samuên 15:23, I Giăng 5:10*)
- b) Tội lỗi là vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, là điều trái với đạo lý thiên thượng. (*I Giăng 3:4; I Timôthê 1:9*)
- c) Tội lỗi là hủy mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, là sai trật mục tiêu đúng đắn. (*Rôma 3:23 Esai 53:6*)
- d) Tội lỗi là không làm điều lành đáng phải làm. (*Giacơ 4:17*)
- e) Tội lỗi là những tư tưởng, lời nói, hành động vô luân. (*Rôma 1.29-32; Giê-rê-mi 17:9; Giacơ 3:6*)

Câu 9: Có mấy thứ tội ?

Đáp: Có 2 thứ tội:

1. Nguyên tội: Là bản chất tội lỗi của tổ phụ di truyền cho cả loài người. Đó là nguyên tắc tội lỗi hành động trong mỗi con người. Ví dụ: Cọp còn đang bú trông rất dễ thương, nhưng đã mang sẵn bản tánh cọp. (*Rôma 5:19; Thi-Thiên 5:15; Sáng 5:3*)
2. Kỹ tội: Là tội riêng, tội chính mỗi người đã phạm. (*Galati 5:19-21*)

Câu 10: Tội lỗi đã gây nên những hậu quả nào ?

Đáp: Những hậu quả của tội lỗi vừa có tính cách tâm linh, vừa vật chất, vừa trong đời này, vừa trong cõi đời đời, như:

1. Đưa tội nhân đến đau khổ (*Rôma 3.16-17; Êsai 57.21*).
2. Biến tội nhân thành nô lệ (làm điều mình không muốn làm). (*Rôma 6.1; 7.14-20*)
3. Làm cho tội nhân bị phân cách với Đức Chúa Trời (Sự chết tâm linh) (*Êphêsô 2.1-3; Êsai 59.1-2; II Têsalônica 1.9*)
4. Đưa tội nhân đến sự chết và sự hình phạt nơi chốn khóc lóc, nghiền răng, đời đời xa cách mặt Chúa (sự chết đời đời). (*Rôma 6.23a; Luca 13.28; II Têsalônica 1.9*)

Câu 11: Con người có thể tự cứu khỏi tội lỗi được không?

Đáp: Con người bất lực trong tội lỗi (*Rôma 3.12; 7.20-24; Truyền-Đạo 7.20*). Đòi điều chúng ta gọi là việc thiện, nhưng trong ánh sáng của Chúa chỉ là áo nhóp (*Êsai 64.6*).