

Bài 2:

KINH THÁNH

Câu Gốc: II Timôthê 3.16

Câu 1: Nhờ đâu mà chúng ta có thể biết rõ về Đức Chúa Trời và Chân Lý của Ngài?

Đáp: Qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã tự mạc khải về chính Ngài và Chân Lý của Ngài cho chúng ta biết. (*Giăng 20.31; 5:39*)

Câu 2: Đức Chúa Trời đã sử dụng ai để viết Kinh Thánh?

Đáp: Đức Chúa Trời đã cảm động, soi dẫn (soi sáng, dẫn dắt) cho các tiên tri và sứ đồ để họ viết Kinh Thánh theo ý muốn của Ngài. (*II Phiêrô 1.20-21, Êphêsô 3.2-5*)

Câu 3: Kinh Thánh được chia làm mấy phần?

Đáp: Kinh Thánh được chia làm 2 phần, gồm 66 sách:

1. **Cựu Ước:** gồm 39 sách, được viết bằng tiếng Hy-Bá-Lai, trong khoảng thời gian từ năm 1,500 T.C. (Trước Chúa) đến năm 400 T.C.

Nội Dung:

- Chép về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời.
- Bối cảnh lịch sử tuyền dân Israel.
- Lời tiên tri về Đấng Mêsi (***Đấng Cứu Thế***).

2. **Tân Ước:** gồm 27 quyển, viết bằng tiếng Hy-Lạp, hoàn tất vào năm 100 S.C. (Sau Chúa)

Nội Dung:

- Chép về cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế.
- Công vụ của các sứ đồ.
- Lời tiên tri về ngày tận thế và hé mở cho chúng ta về bức màn của thế giới tương lai đời đời.

Câu 4: Trọng tâm của Kinh Thánh là gì?

Đáp: Đức Chúa Trời đã dùng gần 40 trước giả viết ra. Từ khi khởi viết đến lúc hoàn tất là 1,600 năm. Tất cả đều hướng về một trọng tâm duy nhất là Chúa Giê-xu Christ. Ngài là đề tài, là hình ảnh chính, là mục tiêu và là cơ sở nền tảng của toàn bộ Kinh Thánh. Nếu gạt bỏ Chúa Giê-xu ra khỏi Kinh Thánh, thì Kinh Thánh không còn giá trị nữa. (*Luca 24.27,44*)

Chủ đích của Kinh Thánh là bày tỏ cho con người chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ. (*Giăng 20.31*)

Câu 5: Vậy, những lời trong Kinh Thánh được gọi là gì?

Đáp: Kinh Thánh được gọi là Lời của Đức Chúa Trời (*Hêbrơ 4.12*). Kinh Thánh không phải là “có” lời Đức Chúa Trời, nhưng toàn bộ Kinh Thánh đều là Lời Đức Chúa Trời (*II Timôthê 3.16*). Các tiên tri và các sứ đồ nhận sự khải thị của Đức Chúa Trời rồi trình bày theo thuật ngữ của họ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời tể trị và chịu trách nhiệm trên mọi chi tiết của Kinh Thánh (*II Phiêrô 1.20-21*).

Câu 6: Chân giá trị của Kinh Thánh như thế nào so với các sách của thế gian?

Đáp: Chỉ có Kinh Thánh là quyển sách có giá trị hơn hết, vì:

1. Nội dung kỳ lạ của Kinh Thánh: Kinh Thánh gồm 66 sách, viết trong khoảng thời gian 1,600 năm ở 3 lục địa Âu, Á, Phi Châu; do khoảng 40 trước giả có nghề nghiệp, trình độ, chức vị trong xã hội, thời đại đều khác nhau, nhưng rất là đồng nhất, hòa hợp trong nội dung và đề tài, là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.
2. Tính cách hợp thời của Kinh Thánh:
 - Kinh Thánh đã được viết cách nay 3.500 năm, nhưng đến nay vẫn không lỗi thời. Kinh Thánh được xem như là quyển sách bán chạy nhất thế giới mà không cần phải tu chính hay bổ túc. Kinh Thánh là một quyển sách vô ngộ (không sai lầm).
 - Là quyển sách thích hợp với mọi lứa tuổi, mọi trình độ, mọi chủng tộc; được phổ biến khắp năm châu, từ những quốc gia văn minh tiên tiến nhất cho đến những dân tộc lạc hậu, dã man nhất, yếu mến và quý trọng.
 - Là sách được phiên dịch nhiều thứ tiếng nhất: 90% ngôn ngữ có chữ viết (gần 2.500 thứ tiếng) đã có trọn bộ Kinh Thánh. Chú ý: có khoảng 2.000 thổ ngữ khác chưa có chữ viết.
3. Tính chân xác của Kinh Thánh:
 - Về phương diện khoa học (như: sự sáng tạo muôn vật, con người, xác thịt loài người khác xác thịt loài vật.)
 - về phương diện lịch sử hay khảo cổ (như: nạn hồng thủy).
 - Về phương diện tiên tri, hầu hết những lời tiên tri đã tiên đoán trước, thì hàng ngàn năm sau đã ứng nghiệm (như: những chuyển biến trong lịch sử tuyền dân Israel, các sự kiện của các thời đại từ cổ chí kim).
4. Kinh Thánh thay đổi và biến cải con người, từ xấu xa gian ác trở nên tốt lành. Có biết bao cuộc đời trộm cướp, nghiện ngập...được đổi mới. (*I Phierơ 1.23*)

Câu 7: Kinh Thánh đem lại những lợi ích gì cho đời sống của chúng ta?

Đáp:

A. Những lợi ích chính yếu cho người đến với Kinh Thánh, điển hình như:

1. Giúp đỡ khi cần con đường cứu rỗi (*Giăng 3.3; 3.16, Rôma 10.9*).
2. Can đảm khi sợ hãi (*II Côrinhtô 4.8-18, Hêbrơ 13.5-6*).
3. Bình an khi lo lắng (*Philíp 4.6-7; giăng 14.27*).
4. Vui nhẹ khi đau đớn (*II Côrinhtô 12.8-10; Hêbrơ 12.3-13*).
5. Soi dẫn khi quyết định (*Giacơ 1.5-6; Hêbrơ 4.16*).
6. Yên nghỉ khi mệt mỏi (*Mathiơ 11.28-30; Rôma 3.31-39*).
7. An ủi khi buồn thảm (*II Côrinhtô 1.3-5, Rôma 8.26-28*).
8. Vững vàng khi bị cám dỗ (*Giacơ 1.2-12,16; I Côrinhtô 10.6-13*).
9. Cảm tạ khi biết ơn (*I Têsalônica 5.18; Hêbrơ 13.15*).
10. Vui mừng khi được tha thứ (*I Giăng 1.7-10*).

B. Sự thiết yếu nhất cho đời sống Cơ-Độc nhân hàng ngày đối với Kinh Thánh là:

1. Kinh Thánh là thức ăn thuộc linh (*Mathiơ 4.4*).
2. Kinh Thánh là ánh sáng (*Thi-Thiên 109.105*).
3. Kinh Thánh là gương soi (*Giacơ 1.23*).
4. Kinh Thánh là khí giới thuộc linh (*Hêbrơ 4.12; Êphêsô 6.13-14*).

Câu 8: Làm thế nào để nhận được nhiều lợi ích nhất từ Kinh Thánh?

Đáp: Với lòng sốt sắng và khiêm nhường, chúng ta đến với Lời Chúa, chúng ta sẽ nhận được nhiều phước hạnh khi:

1. Đọc Lời Chúa (*Khải Huyền 1.3*).
2. Nghe Lời Chúa (*Luca 10.38-42*).
3. Học Lời Chúa (*Công vụ 17.11; 18.24*).
4. Suy gẫm Lời Chúa (*Giacơ 1.25; Giô-suê 1.8*).
5. Làm theo Lời Chúa (*Giacơ 1.22-25*).